

the Sun



COGITO ERGO SUN

Redactioneel

Ouwe lullen zoals in de redactie van de Sun beginnen langzamerhand de perikelen van de huidige economie te zien. Solliciteren blijkt ineens anders dan aan het begin van de studie, je struikelt niet meer over de recruiters die voor je deur liggen te wachten maar moet echt netjes op gesprek gaan... Niet alleen afstudeerders merken de economische malaise, ook V&D weet ervan. Dit warehouse wil nu de omzet omhoog schroeven door Jan des Bouvrie de winkels te laten inrichten. De winkel in Enschede was vorige week woensdag als eerste aan de beurt, nu maar hopen voor V&D dat niet enkel Yorin kijkers langskomen... Natuurlijk heeft het overlijden van Z.K.H. Prins Claus ook diepe indruk op ons gemaakt. We zagen de tekenen bij de horrorborrel al aankomen (rood bier uit de tap), maar het nieuws sloeg toch hard in... Op Claus, Op Scintilla! Dit keer nog meer politiek in de SUN, met meer curven en wendingen dan menselijk te volgen is (voor de gevatte lezer: Polynoomtiek). Dit keer stukjes over zuipen. Dit keer stukjes over onzin. Zelfs twee Lieve Sunny's (het is weer herfst). De SUN is kort samengevat weer op niveau!

Veel leesplezier -red

Puuzel

Dit keer een korte puuzel. De SUN moet ook eerlijk bekennen dat ze het antwoord niet voor je een petto heeft, maar dat dit duidelijk onder het kopje borrel-filosofie te scharen valt. Komt-ie:

"If toast always lands butter-side down, and cats always land on their feet, what happens if you strap toast on the back of a cat and drop it?"

Lieve Sunny (I),

Laatst ben ik weer in de val gelopen. Ik heb een blunder gemaakt zo te zeggen. Je denkt dat je het als ouwe lul zo langzamerhand begint te begrijpen, maar de enige troost is dat een metgezel van mij dezelfde 7 sloten tegelijk heeft gepakt. Laatst waren wij naar het schijnt

op de Horrorborrel en toen we gelukkig bijtijds het wijze besluit namen om naar huis te fietsen belanden we in een huis vol nuchtere mensen. Mijn mede-Bir kameraad dacht zich staande te houden door steeds het "thumbs up" signaal te geven op elke vraag. Als je dan toch zo'n 4624 maal je duimpje hebt opgestoken en een half uur afwezig naar de klok hebt gestaard blijken ze toch door te hebben dat je dronken bent. Ik dacht mij staande te houden door over de tafel te vallen bij binnenkomst (dronken logica). Bij mij was het meteen dus al bekeken. Lieve sunny, hoe voorkom je nou dat mensen zien dat je dronken bent?!?

Lief kansloosje...

Probeer mensen er in alle gevallen ervan te overtuigen dat je NIET dronken bent. Dan ben ik in ieder geval verzekerd van voldoende "Lieve Sunny's"!

Polynoomtiek

Vroeger, vroeger was alles duidelijk. Christenen stemmen op de CDA, arbeiders stemmen op de PVDA, liberalen stemmen op de VVD, communisten stemmen op de kleurenblinde partij Groenlinks en de rest stemt op D66. Vastigheid en duidelijkheid, het was tijd voor wat leven in de brouwerij. Het was tijd voor iets nieuws: pimpelpaars met brede strepen. Brede strepen zijn makkelijk te volgen, ook al loopt de weg dood. Bij kruisingen overigens goed uitkijken, want ook al heeft rechts voorrang, het gevaar komt van links en voor je weet lig je in de berm van het leefbare landschap, dit was een Nagel aan Pim's doodskest. Wat doe je in zo'n geval, je maakt je eigen weg en zoekt mensen om je te helpen hem te bouwen. Het grote plan is bij jou bekend en gaandeweg wordt het de rest wel duidelijk. Totdat wederom links toeslaat omdat je tijdens het bouwen te veel stof hebt doen opwaaien en het vrije zicht tot een minimum hebt beperkt. De arbeiders gaan door met het grote plan in gedachten, ze kunnen het namelijk ook zelf wel uitvoeren met als resultaat veel verschillende wegen zonder een duidelijke kaart. Het is een logisch resultaat dat men in deze wirwar de weg kwijt raakt. Dit is te vergelijken met de beeldenstorm, de schifting van het christendom, het verwerpen van de afgoderij. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is, 80 jaar oorlog. Dat zijn 10 delen van Pims meesterwerk! Zo had Jan Peter het niet gewild. Maar zo gaat het altijd met wild, het wordt aangeschoten en

keert terug naar de essentie van zijn eigen bestaan en redt het vege lijf. Van zalmen is het ook bekend dat ze regelmatig tegen de stroom in zwemmen, mijnheer Zalm had er geen zin an. Om de meest volwassen politicus van Nederland, Jan Marijnissen, te citeren: 'Het speelkwartier is voorbij.'

Agenda

The Whenz & The Wherez!

23 Oktober	Karten
1 November	Createch finale
5 November	ALV
6 November	Constitutireceptie
7 November	Bestuifje

Sun says!

Wie twee voeten aan de grond houdt, komt niet ver...

Lieve Sunny (II),

Er is een groot probleem, de øsy-corner is voor ons niet meer de plek to be. Wij hebben ons genoodzaakt gezien om te vertrekken naar rustigere oorden. Vroeger konden wij met de nieuwe lichte goed omgaan, en waren zij ervan bewust, dat alleen wijze mannen mochten praten. Tegenwoordig denkt men, dat door het stemvolume hoger te maken er dan beter geluisterd wordt. Volgens ons is het tegendeel eerder waar. Lieve Sunny, hoe kunnen wij weer in de SK terecht zonder weggeblazen te worden.

Beste wijze mannen,

Het is voor Sunny erg simpel. Een korte vergelijking: Pim heeft in het begin ook veel geschreeuwd, en wat is nu het resultaat? Zie wat ervan gekomen is. Om dit probleem de baas te kunnen zal er snel en adequaat gehandeld moeten worden. Je kan anti-geluid produceren met behulp van een filter en deze afstemmen op bepaalde individuen, zodat anderen geen hinder ondervinden. Of je kan betreffend individu vragen om bepaalde toonhoogtes achterwege te laten. Dit laatste is het makkelijkst en verdient daarom ook de voorkeur.